

סאלד ויהודה הלוי, גרעין דבש (הפועל להקמת גינות קהילתיות) ושבת הצופים מודיעין. "הרעיון הוא לשרת את הצרכים של החי, הצומח והקהילה בחורשה", אומר פליטמן. "שתלנו פקעות וזרים של פרחי בה, בנינו טאבון מבוץ עם ילדים, שיקמנו וצבענו מחדש קיר בצבעי הקשת בענן, שמתקשרים לסיפור נוח והמבול. אנחנו מתכננים להמשיך רצף של פעילות בחורשה, ולהשקיע בטבע, בחי ובצומח שיש בה. זו לא הולכת להיות גינה קהילתית פרופר, עם שיחים של עגבניות. אולי ניטע עצי פרי או כוורת דבורים, אולי נציב קומפוסטר. אנחנו פתוחים לעוד הצעות ומזמינים אנשים נוספים להצטרף. ההפנינג התקיים התקיים לא מכבר בשבת שבה נקראת פרשת נח, היא 'שבת נח'. התזמון אינו מקרי, והמסר של המארגנים הוא: לפנינו המבול. "ארגון טבע עברי מקיים בכל שנה הפנינג קהילתי בשבת זו. בסיפור התנ"כי אלוהים מציל את המגוון הביולוגי של כדור הארץ. בהקשר של היום, אפשר לומר שעלינו לפעול עכשיו לפני שנצטרך נח חדש, שיבנה ספינה שתקח אותנו לירח."

ובתי ספר. לכמה מתושבי האזור משמשת החורשה כמקום להתבודדות, שבו הם יכולים לצאת מדעתם בשלווה. אך בשנים האחרונות מאוימת החורשה על ידי תוכניות בנייה. תחילה הייתה זאת תוכנית להרחבת החניון של תיאטרון ירושלים הסמוך, וכעת מדובר בתוכניות שונות לבנייה למגורים. "בשנים האחרונות נעשים שינויים גדלניים מסביב לחורשה", מספר יונתן פליטמן, בן 29, יליד המושבה הגרמנית ותושב ירושלים. "הבנייה היא בהתאם לתוכניות בניין עיר מאושרות, אבל כל בנייה נוגסת עוד בחורשה, ומעבר לזה תמיד יש עוד נזקים: נפגעים החי והצומח והרצף הירוק שדרוש כדי לשמור עליהם". אולם, כפי שקרה בירושלים מספר פעמים בעבר (למשל, בהתנגדויות לתוכנית ספדי ותוכנית הבנייה בעמק הצבאים), האיום על שטחים פתוחים הביא לתגובת נגד של התאגדות קהילתית. פליטמן הוא רכז גינות קהילתיות מטעם מנהל קהילתי גינות העיר וממארגני הפנינג קהילתי שהתקיים לאחרונה בחורשה, בשיתוף החברה להגנת הטבע, עמותת "טבע עברי" (בראשות הרב מיכאל מלכיאור), בתי הספר



המאבק על חורשת הירח בירושלים

נועם שרון

'חורשת הירח' היא אזור טבע עירוני השוכן בלב ירושלים, בין המושבה הגרמנית לשכונת טלביה. את שמה היא קיבלה, כך מספרים, מהסלעים הלבנים הגדולים שמכסים אותה. אך בניגוד לזו המצפה את פני הלוויין החיזור שסובב אותנו בשמים, לא מדובר בסתם אדמה סלעית טרושה; חורשת הירח היא אזור טבעי, ובין האורנים מתקיים מגוון עצום של פרחי בר וציפורים.

עבור תושבי השכונה בפרט וירושלים בכלל, מדובר באתר פופולארי לטיולים, פיקניקים, קומזיצים, מדורות ל"ג בעומה, טיולים עם הכלב, פעילויות של גני ילדים

